

Q&A

Vera Jonker turnt bij Klaverblad TON Almelo en maakt als senior deel uit van het Nederlandse topturnen. Zij is dus een van de meiden die we in de gaten moeten houden. Tijd om haar wat beter te leren kennen!

TEKST: STEFANIE KATZENBAUER

Heb je een lievelingsfilm?

Nee niet echt, maar Five Feet Apart vind ik wel een mooie film. Al is dat ook een heel zielige film want beide personages zijn ziek. Dat raakt me wel.

Welke vaardigheid die je nog niet hebt, zou je graag willen hebben?

Ik zou wel willen kunnen teleporteren. Dat je gewoon om kwart voor zeven 's ochtends met je vingers knipt en in de hal staat.

Wat of wie maakt jou aan het lachen?

Astrid en Laura (Klaverblad TON Almelo), als wij samen zijn is het helemaal gezellig. Als we vrij zijn hangen alle TON meiden bij elkaar en dat is altijd erg leuk.

Heb je een guilty pleasure?

Nou, ik heb altijd gekookte eieren die ik eet. Maar rond Pasen, als het gekleurde eieren zijn, vind ik ze altijd net iets lekkerder. Misschien omdat ze er zo leuk uitzien of omdat ze al een paar dagen hebben kunnen "rijpen".



VERA JONKER



dat weet ik niet haha! Maar eieren zijn ook best gezond, dus echt een guilty pleasure is dat ook niet echt.

Ken je een gek en nutteloos feitje, of heb je een gekke vaardigheid zoals je neus aanraken met je tong?

O nou, toevallig kan ik mijn neus aanraken met mijn tong! Dat heb ik trouwens niet speciaal hoeven oefenen ofzo, dat kon ik altijd al gewoon.

Wat is je meest dierbare bezit?

Een fotoboek. Mijn moeder maakt elk jaar meerdere fotoboeken, van vakanties en van mijn turnen en eigenlijk vat ze daar een heel jaar in samen. Mijn favoriete boeken zijn dan wel echt de vakantieboekjes waar we met de hele familie samen zijn.

Wat staat bovenaan jouw bucketlist?

Nou dat was eerst reizen in een luchtballon, maar dat hebben mijn moeder en ik laatste gedaan! Dat is in het begin echt ontzettend cool maar na een tijdje, tja dan zweef je maar gewoon. Het is niet alsof die ballon heel hard gaat. Verder zou ik graag nog een keer op reis willen naar Amerika of op vakantie willen gaan met mijn vriendinnen, lekker naar de zon.

Welke sport naast turnen vind je nog meer tof?

Mijn broers spelen handbal en laatst ben ik naar een wedstrijd gaan kijken. Dat was ontzettend leuk! In handbal gebeurt er heel veel en het is een heel energieke sport. En mijn broers hebben de wedstrijd ook nog gewonnen!

Hoe zie je jezelf over 5 jaar?

Dan heb ik hopelijk mijn havo diploma, ben ik bezig met de PABO opleiding en turn ik hopelijk nog steeds met als doel naar de Olympische Spelen! te gaan!